



federatie van belgische naturisten
fédération belge de naturisme

01.08.2020

FBN News

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin d'information en français, merci de nous en informer par e-mail <mailto:info@naturisme.be>



Woord van de voorzitter

Lieve leden,

En toen was het voor de meesten van ons alweer zomervakantietijd. In een jaar wat we niet snel zullen vergeten.

Wij hopen dat jullie deze periode tot nu toe goed zijn doorgekomen.

Dit jaar is vanwege de omstandigheden het kiezen van een vakantiebestemming een groot dilemma.



Houden jullie het dit jaar bij een staycation in tuinopia, gaan jullie genieten van wat België te bieden heeft of gaat de reis toch naar het buitenland.?

Wat de keuze ook geweest mag zijn we hopen dat jullie van de vakantie genieten.

Er is een fijn nieuwtje. Vanaf 1 september is het stand van Bredene weer gewoon naaktstrand.

Hopelijk is september zo warm dat er nog volop van genoten kan worden.

Gelukkig zijn alle verenigingsterreinen weer toegankelijk. Hopelijk hebben jullie er al kunnen genieten.

We hopen op nog meer zonnige en warme dagen waardoor nog meer van jullie kunnen profiteren van de mooie terreinen.

Alle informatie is te vinden op <https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen/>



Wat hierboven staat was de inleiding van de nieuwsbrief zoals ik hem bedacht had en schreef rond 15 juli.

Maar vanaf ongeveer 22 juli begon de achtbaan weer te rijden. De besmettingen begonnen op te lopen en er kwamen nieuwe maatregelen. Hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen is een groot raadsel.

Dat maakt dat alle informatie die u in deze nieuwsbrief zult aantreffen misschien op het moment dat u het leest misschien niet meteen van toepassing is, maar misschien wel op een ander tijdstip.

We duimen dat de huidige situatie weer zo snel mogelijk verbetert en dat u en uw dierbaren ook deze periode in goede gezondheid doorkomen.

Wij wensen jullie ondanks alles allemaal een heel fijne augustusmaand

Liefs Koen en Christel

Steun de Belgen in het buitenland

Wij realiseren ons heel goed dat bij sommigen van jullie de wens leeft om weer naar het buitenland te reizen

Wij weten ook dat er diverse accommodaties zijn in het buitenland met Belgische eigenaren.

Wij willen hen graag wat aandacht schenken in de FBN Nieuwsbrief.

Helaas is het reizen naar het buitenland , zeker dit jaar, niet zonder risico's..
Daarom geldt het volgende:

**DE INFORMATIE DIE HIERONDER VERSTREKT WORDT IS LOUTER
INFORMATIEF VAN KARAKTER .
VOORDAT U BESLUIT EEN VAKANTIE BUITEN BELGIË TE RESERVEREN
, TOT NET VOOR VERTREK EN TIJDENS UW REIS ADVISEREN WIJ U
ZEER DRINGEND ONDERSTAANDE SITE TE RAADPLEGEN**

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviez_en

**DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KEUZE VAN EEN REIS LIGT
GEHEEL BIJ U!!!**

We beginnen met het Lavinia Resort in Spanje .



Lavinia, een parel onder de Spaanse zon.

Wie zegt Lavinia, zegt kleinschaligheid, rust, ontspanning, gezelligheid en naaktbeleving in zijn puurste vorm. En zegt ook een vakantie waarin Annemie en Wim je volledig ont-zorgen, en waar je volop kunt genieten van al het moois

dat ze te bieden hebben.

Niet alleen het prachtige domein, geflankeerd tegen een heuvel met een achterland van ruim 500.000 m² natuurgebied, waar je urenlang naakt kunt wandelen, maar ook de 4 villa's geven je het gevoel dat je in alle luxe en privacy kunt genieten. Ze zijn zo gelegen dat elk een privé terras heeft met eigen meubilair en zijn bovendien volledig ingericht voor wie liever zelf kookt.



Wil je je echt laten verwennen, dan biedt Lavinia je ruimschoots de keuze om heel wat extra services te benutten, gaande van live cooking diners, versgebakken brood, eigenbereide producten -waarbij heel wat rechtstreeks uit de tuin geplukt wordt. Er bloeien namelijk heel wat zuiderse fruitbomen die heerlijk geuren, en Annemie en Wim hebben een eigen groentetuin die voor heel wat inspiratie zorgt in de keuken.

De uitgebreide faciliteiten liggen er niet om : er zijn twee grote zwembaden die op de twee uitersten van het domein liggen, zodat je als het ware een eigen privé bad hebt. Wie van wellness houdt, kan vrij gebruik maken van de mooie sauna en rustruimte, of kan 'bubbelen' in de jacuzzi met een uniek zeezicht of onder de sterrenhemel.

Hier geen massa toerisme, maar een gezellige familiale sfeer en de heerlijke stilte van de natuur rondom. Het motto is : jijzelf maakt jouw vakantie zoals jij hem beleven wil. En daar spelen Annemie en Wim graag op in. Waar het enigszins mogelijk is, proberen ze te voldoen ze aan jouw wensen.

Je bent vlakbij de luchthaven, op slechts een kwartiertje rijden, en ook vlakbij de stad waar ontelbare mogelijkheden zijn om uitstappen te maken, om lekker uit eten te gaan, en om boodschappen te doen. Maar zelfs voor wie dat wil, hoef je

niet eens het domein te verlaten. Alles is voorhanden om er enkel en alleen maar te genieten, en dat met al je zintuigen...

Er liggen een tiental naaktstranden in de omgeving van 45 minuten, waar je zeker enkele stranden vindt waar amper enkele zielen zijn, en je voldoende vrije ruimte hebt om te genieten van zee en strand. En dat in een gebied dat wel 320 dagen zon heeft op een jaar !

<https://www.naturisme.be/lavinia-naturist-resort/>



Van Spanje gaan we naar Portugal.
In Portugal zijn Frank en Tania eigenaar van



Jardim do Eden

Jardim do Eden is een kleinschalige accommodatie gelegen in een rustige omgeving in midden Portugal ver weg van de drukte van de steden en de dichtstbijzijnde kustplaats ligt op ongeveer 60 kilometer afstand. Jardim do Eden is een naturistische bed and breakfast met 3 kamers in Ansão in het district Leiria op 165 kilometer afstand van Lissabon en 157 kilometer verwijderd van Porto. De bed en breakfast ligt 2 kilometer buiten het stadje met 13000 inwoners.



De dichtstbijzijnde grotere stad, Coimbra, ligt op ongeveer 50 kilometer afstand. Het is een rustige kleinschalige Bed and Breakfast waar u volledig tot rust kunt komen en bij kunt tanken. Er is een mooie tuin met zwembad. U verblijft tussen olijfbomen, fruitbomen en kurkeiken.

U kunt genieten in de zon, maar u kunt ook de schaduw opzoeken.

Er is ook een massageruimte waar u zich door een professionele masseur vanuit het dichtstbijzijnde dorp voor een democratische prijs kunt laten masseren. Er zijn diverse massages mogelijk.

In de middag zijn er snacks te verkrijgen waardoor u overdag niet op pad hoeft, wanneer u dat niet wilt.

Op het terrein is ook een gezellige ontspanningsplek onder een eeuwenoude eik. U kunt gekleed urenlang wandelen in de overvloedig aanwezige natuur in de omgeving of u kunt met de auto omringende dorpjes verkennen en daar genieten in een restaurant.

Deze bed and breakfast is naturistisch van karakter, maar als de temperaturen dalen tussen oktober en april dan is het dragen van kleding natuurlijk mogelijk. Dus heeft u zin in een kortere of langere periode rust dan weet u waar u hete

hele jaar welkom bent....
meer informatie kunt u hier vinden



<https://www.naturisme.be/jardim-do-eden/>

En voor onze volgende bestemming gaan we de oceaan over. Er zijn ook landgenoten neergestreken op Curaçao.
Daar vinden we een door Belgen gemanaged Clothing Optional Resort.



The Natural Curaçao

Sinds oktober 2018 is het clothing optional resort The Natural Curaçao in eigendom van het Belgische echtpaar Judith & Kris. Judith is geboren in Kameroen en is moeder van een 14-jarige dochter, Alexandra. Kris, is geboren in België met een Nederlandse vader en Belgische moeder. Judith & Kris hebben lang in België gewoond totdat het plan ontstond om op Curaçao te gaan wonen omdat ze genoeg hadden van de continue stress en deadlines in Europa. Judith & Kris willen meer kwaliteit van leven voor hun zelf maar ook voor hun gasten in hun nieuwe uitdaging en passie, The Natural Curaçao.



U kunt kiezen uit verschillende accommodaties: een villa, appartement, bungalow, safaritent of een kamer.

The Natural Curaçao is uniek, omdat dit het enige naturisten resort op Curaçao is. Centraal gelegen op één van de mooiste plekken van het eiland, is het de perfecte vakantie-locatie voor rustzoekers, natuurliefhebbers, duikers en bewust levende mensen die niet van massatoerisme houden. Door de hoge ligging waait er altijd een verkoelende bries en het weidse uitzicht op de natuur is adembenemend.

Gezien de ruime opzet van het resort kan The Natural Curaçao eenvoudig voldoen aan alle nieuw geldende hygiëne- en afstandsregels en kunnen onze gasten volledig genieten van de ruimte en privacy in en om hun accommodatie

Wilt u in alle vrijheid in de komende jaren een verre vakantie naar de zon maken, denk dan aan The Natural Curaçao.



Meer informatie vindt u via de volgende link
<https://www.naturisme.be/the-natural-curacao-clothing-optional-miniresort/>

Na deze overzeese reis , keren we weer terug naar Spanje



Op naar
Finca Pura

We laten Nico en Hermine aan het woord:

Finca Pura is een "Clothing Optional" en "Adults only" resort.. We onderscheiden ons een beetje van de andere naturisten resorts. Bij ons hebben de mensen namelijk de keuze, gekleed of niet. We willen iedereen een gevoel van vrijheid geven..We hebben 4 gastenkamers.

Voor beginnende naturisten een ideale plek om kennis te maken met naturisme. Ook ideaal voor koppels waarvan de man bijvoorbeeld naturist is en de vrouw nog niet overtuigd is, of omgekeerd.

Hieronder een nadere uitleg:

Aan en in het zwembad of op je privé terras kun je zelf kiezen of je bloot bent of niet. Je dient echter wel de keuze van de andere gasten te aanvaarden. Tijdens ontbijt en avondeten is kleding dragen verplicht. Kinderen onder de 15 jaar worden niet toegelaten in Finca Pura.



Onze B&B ligt temidden van de natuur, tussen de granaatappelvelden. Volledig privé, geen inkijk, geen burens. Maar toch zeer centraal gelegen. 10km van het strand, La Marina, Elche, Santa Pola, Luchthaven van Alicante... Er zijn vele naaktstranden in de buurt, zoals Los Tusales in Guardamar/La Marina, Playa El Pinet, Playa del Tamarit in Santa Pola, Playa Carrabassí in Gran Alacant.. Finca Pura is een domein van 1ha..

Belangrijk bij Corona.. Er is voldoende afstand aan het zwembad, bij het ontbijt, alles wordt zorgvuldig ontsmet. Elke kamer heeft ook een privé terras met zicht op het zwembad. Indien de gasten het domein niet willen verlaten om op restaurant te gaan, is geen enkel probleem. Ze mogen gebruik maken van onze buitenkeuken die beschikt over een grote frigo, microgolfoven, bbq, kookplaat en grill.

Wij zijn het hele jaar geopend.. Vermits we gelegen zijn aan de Costa Blanca Zuid, beschikken we over het aangename microklimaat. Waardoor het ook heerlijk vertoeven is in de winter.

Informatie in verband met de corona situatie:

Indien men boekt, en er terug een reisverbod zou komen, geven we de mensen de mogelijkheid om onbeperkt om te boeken.



Meer informatie over Finca Pura is te vinden via deze link
<https://www.naturisme.be/finca-pura/>

En onze reis van bestemmingen die meer uitgebreid behandeld worden in deze editie eindigt in la douce France
bij



Le Clos Barrat

In de boeiendste streek van Frankrijk, waar de zomers heerlijk warm zijn en de horizon geen einde kent.

Op het plateau waar de meest karaktervolle wijnen van Frankrijk tot leven komen, de natuur nog ongerept is en de sterrenhemel tot stilte stemt. De zuivere lucht en de eenvoud van elke dag maakt mensen hier gelukkig. Reeën begroeten je bij dageraad en wilde orchideeën kleuren de lente overvloedig.

De omliggende dorpjes en landschappen ademen de echte Franse sfeer: terrasjes, kunst, markten en erfgoed, lange wandelingen en kastelen. Smaakvolle, verse streekgerechten nodigen je uit. Kom, proef en ontdek...



Hier waar vele nationaliteiten thuis komen, vrienden elkaar opnieuw ontmoeten en een welgemeend "bonjour" wonderen doet.

Waar Yolanda en Johan u van harte welkom heten vind je de rust, de eenvoud en de vrijheid.

Vous allez expérimenter le vrai naturisme au Clos Barrat !

Bienvenue au Domaine Naturiste " Le Clos Barrat " .

Yolanda & Johan

Zo zijn we er inmiddels 5 jaar geleden aan begonnen. Zonder vrees of voorbehoud. We gingen er voor.

En het resultaat kan je nu zien.

We zijn nog volop bezig om dit groene paradijs nog mooier te maken, en het krijgt steeds meer vorm.

Kijkers van IK VERTREK weten dat zo'n droom altijd gepaard gaat met de nodige nachtmerries , en ook wij kregen ons deel, maar we doen het ondanks alles goed.

Elk jaar vinden meer en meer Belgen de weg naar Sérignac in de LOT voor een

welverdiende ontspannende vakantie . Want Le Clos Barrat is een volwaardige vakantiebestemming, en vooral geen rustplaats voor passanten. Dat merk je snel op deze heerlijke rustige autovrije naturistencamping waar modern ouderwets naturisme de regel is.

Dit jaar zijn we verkozen tot Camping van het jaar door het BLOOTKOMPAS van de Nederlandse naturisten federatie. En ondanks Covid-19 hebben we een goede gezellige bezettingsgraad.

Ook het najaar kondigt zich warm aan. In deze streek van Frankrijk, (het Franse Toscane genoemd) is de maand september meestal zomers en warm, en ondanks dat de dagen wat korter worden heerst een nog steeds een hoogseizoen sfeer. We bieden dan ook tot 10 oktober alles aan wat we in Juli en augustus aanbieden. Yoga , heerlijke groepsmaaltijden , gezellige kampvuuravonden , wandel- en fietstochten, klankschalen-reizen, massages en nog veel meer.

Reserveren hoeft niet behalve dan voor de huisjes, maar het is zeker niet onverstandig om toch even contact te nemen.

Lekker bloot bij Belgen in Zuid-Frankrijk . Eén adres ... Le Clos Barrat bij Yolanda en Johan.



Meer informatie over le Clos Barrat vindt u via deze link

<https://www.naturisme.be/le-clos-barrat/>

Er is ook nog een naturistische B en B in de Algarve dat wordt gerund door Belgen.



Alle informatie via; <https://www.naturisme.be/casa-somba/>

We hebben een nieuwe camping in Bourgondië toegevoegd bij de vakantiedomeinen op de FBN site



<https://www.naturisme.be/vakantie-borvo-camping-naturiste/>

U kunt hier verblijven met uw eigen kampeermiddel, maar er worden ook 2 safaritenten verhuurd.

De camping heeft Nederlandse eigenaars.

Voor uw gemak plaatsen we nogmaals de links naar alle FBN terreinen

Zonneleven <https://www.naturisme.be/het-terrein-van-zonneleven/>

Athena Ossendrecht <https://www.naturisme.be/het-terrein-van-athena-ossendrecht/>

Athena le Perron <https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-le-perron/>

Athena Helios <https://www.naturisme.be/recreatiedomeinen-athena-helios/>

Zon en Sport <https://www.naturisme.be/het-terrein-van-zon-en-sport/>

Soynature <https://www.naturisme.be/het-terrein-van-soynature/>

Natmur <https://www.naturisme.be/het-terrein-van-natmur/>

Natuurleven <https://www.naturisme.be/het-terrein-van-natuurleven>

Natuur Puur <https://www.naturisme.be/het-terrein-van-natuur-puur/>

Op dit moment staan er 2 evenementen waar kaartjes voor te verkrijgen zijn in de Webshop de Poolparty in Aqualibi op 10 oktober en FBN bowling op 7 en 8 november.

Wij gaan er beiden vanuit dat beide evenementen nog door zullen gaan. Wij zullen ons houden aan alle dan geldende veiligheidsregels.

Als de situatie zo evalueert dat we zullen moeten annuleren , dan krijgt u het betaalde geld integraal terugbetaald



Alle tickets beschikbaar **in onze webshop.**

<https://www.naturisme.be/product-categorie/zwemmen-oktober-2020/>



<https://www.naturisme.be/product-categorie/bowling-zaterdag-7-november/>
<https://www.naturisme.be/product-categorie/bowling-zondag-8-november/>

Wist u dat ?

Er op de FBN ook een uitleg staat over wat naturisme eigenlijk inhoudt

Altijd handig om nog eens na te lezen

Hierbij vindt u de link

<https://www.naturisme.be/lesson/wat-is/>
